

STICHTING CAMBIAR



Stichting

C A M B I A R

Leuk dat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief! Per kwartaal zullen wij een nieuwsbrief uitbrengen.

Heeft u ideeën? Opmerkingen?

Mail ons: stichtingcambiar@gmail.com



Even een
update



Wat ideeën
delen



Doneren

LEES HIERONDER MEER



EVEN EEN UPDATE

Wat hebben wij als Stichting Cambiar gedaan de afgelopen periode? Daar willen wij jullie graag in mee nemen. Wij zijn veel in contact met Audrey (oprichters) van het Ezra kinderdagverblijf en peuterschool in Suriname. Onze eerste actie om geld op te halen en donateurs te werven is bij Anytime fitness in Steenwijk geweest. Jelmer heeft daar smoothies aangeboden voor een bedrag dat gedoneerd werd aan de Stichting.

Bedankt voor het geven. De kinderen hebben een onvergetelijke dag gehad. Deze kinderen komen nauwelijks buiten hun eigen wijk.. Samen zijn ze met een feest bus door Paramaribo gereden. En was er na die tijd lekker eten voor ze.

Wat in onze gesprekken met Audrey ook naar voren komt. Is dat er weinig tot geen geld is om kleren te kopen.. Voor de moeders en kinderen. Wat Marieke er toe deed handelen om in gesprek te gaan met Margreet van kinderopvang Accrete Johan Friso in Steenwijk. Wat een mooi moment werd. Want ook zij liep met het idee rond om een kledingbeurs te organiseren. Twee vliegen in één klap!

Uiteindelijk hebben we de kledingbeurs gehouden op vrijdag 21 juni. De kleding die verkocht wordt zal 70% naar de verkoper gaan en 30% naar de stichting. Ook mocht er 'gewoon' kleding gedoneerd worden. Mooi om te zien hoeveel kleding er in gebracht is en uiteindelijk aan de kinderen in Suriname gegeven is. Bedankt daarvoor! Nu gaan we uitzoeken of het mogelijk is om het mee te laten verschepen zodat het op de juiste plek in Suriname terecht komt. Hou onze socials en/of website in de gaten voor verdere updates. <https://www.stichtingcambiar.com/>

**Bedankt voor het doneren
van kleding voor Suriname**



Wat ideeën delen

We blijven ons inzetten voor de alleenstaande moeders en kinderen in Suriname. In het verleden hebben we op eigen initiatief projecten in Afrika geholpen. Onder andere in Uganda, Kenia en Nigeria. Als stichting Cambiar willen wij onze hulp graag blijven inzetten. Alleen nu met hulp van anderen, zodat er op meerdere plekken mensen geholpen kunnen worden. Vele handen maken licht werk.

Zo hebben we onder andere een donatie ontvangen om een nieuwe kerk te kunnen bouwen in Oeganda. Omdat de overheid van Oeganda heeft besloten om een treinspoor te laten bouwen precies op de plek waar de eerdere kerk stond. Voor vele Oegandese mensen is de kerk een toevluchtoord, waar veel hulp geboden wordt. Onder andere door Daniel. Hij zal binnenkort zichzelf voorstellen en vertellen wat hij daar doet. We zullen dit delen op onze website en jullie op de hoogte houden via de social media.

Graag willen we met u hulp ook een school bouwen in Nigeria.

Vorig jaar hebben we daar een stuk land gekocht en dit jaar zijn we begonnen met de bouw van de school. Binnenkort zullen hierover meer vertellen en delen op onze website en op social media.

En voor de kinderen die in Suriname naar de basisschool gaan willen we een actie starten om geld op te halen. Om een kind met een volle schooltas naar school te laten gaan. We moeten hier nog vorm aangeven. Ideeën zijn dus van harte welkom.

Doneren

Door financiële steun kan een kind naar school en kan het Ezra kinderdagverblijf en peuterschool passende activiteiten gaan aanbieden. Speelmateriaal aanschaffen en de verzorging van de kinderen gaan verbeteren door verzorgingsmaterialen te kopen.



Omdat wij meerdere projecten ondersteunen is het goed om bij uw donatie te vermelden om welk project het gaat.

Wij hebben u hulp nodig.
Scan de QR code of kijk op
<https://www.stichtingcambiar.com/>



Heeft u zelf een idee om geld in te zamelen voor de stichting? Wilt u helpen of onze hulp inschakelen om een project te ondersteunen?

Mail ons: stichtingcambiar@gmail.com.
Ook voor vragen en opmerkingen.

Alvast Bedankt!



Vriendelijke groet,
Stichting Cambiar